

## En dejlig uge ... Ugebrev nr. 7, 14. juli 2003

Det er morgen og solen stråler fra en skyfri arktisk himmel. De sidste par dage har det været regn- og ruskvejr og det er skønt atter at se landskabet på en knaldblå baggrund.

Men gråt og regnfuldt vejr med en god blæst har nu også sin berettigelse heroppe, for det giver en tiltrængt pause fra de blodsugende, nedrige, ækle, vampyriske kræ der summer om en i sværme på de varme solrige dage og efterlader en som et rødt, kløende, lettere hysterisk vrage. Og dårligt vejr giver også en god baggrund for hygge, varm kakao og videofilm i messen.

Men nu skinner solen altså og en god vind holder myggene på afstand: en skøn kombination. Morgenmaden er afsluttet og pludselig kalder Line ind på radioen, at der løber en ulv rundt for enden af landingsbanen. Alle op på taget af hus 4, hvor Biobasis har sat 2 teleskoper op og vi følger ulven gennem teleskop, kikkert og zoomlinser mens den undersøger og tisser på klimamast og meteorologisk station. Det er fantastisk endelig at se en arktisk ulv!

Næsten alle forskere melder, at de ikke er hjemme til frokost, og de resterende to tilbyder galant selv at smøre sig et par madder, så der er frit lejde til den lykkelige kok helt frem til aftensmaden. Jeg tager vandrestøvlerne på og kursen bliver sat mod Orienteringshøj, der ser ud til at være så tæt på, at jeg næsten kan røre den. Men afstandene snyder heroppe: turen til toppen tager 4 timer! Jeg ved ikke om det er den klare luft, det storslåede landskab eller manglen på træer som målestok der gør, at det er så svært at bedømme afstand. Men alt er meget længere væk end det ser ud til!

Det bliver en dejlig tur. Havet og himlen er blå, solen varmer og vinden sørger for at jeg ikke møder en eneste myg på min vej. Til gengæld møder jeg en enlig snehare der lyser kridhvidt op mod de gulbrune klipper mens den sidder og betragter mig. Så løber den sin vej opad uden at røre jorden med forbenene en eneste gang. Et mærkeligt syn. En arktisk kænguru?!

Ugen har indtil videre været rigtig god: ulv, vandretur og køkkenet har kunnet byde på både friske jordbær (fra Holland via Island!) med fløde og vandmelon! Men ugen toppe lørdag aften d. 12. juli hvor jeg kan fejre 1 årsdagen for min geografiske kandidateksamen. Efter at have udskudt min kandidatfest et helt år synes jeg det er på tide at afholde den. Hvor tit har man også muligheden for at holde kandidatfest i NØ Grønland! Der er sendt mange invitationer ud og heldigvis kan alle i Zackenberg komme! Flere gæster fra både Siriuspatruljen og fra Mestersvig har også meldt deres ankomst. Vi bliver 20 og det tegner til en rigtig god fest. Kokken har været i køkkenet hele dagen og ordne festmenu og Line har pyntet op i messen med fint foldede servietter og treblomstret pragtstjerne. Sirius og Mestersvig har taget proviant med.

Det bliver en fantastisk fest med dans i køkkenet. Gaverne er gode: en gigantmyg bygget af biologisk nedbrydeligt materiale, en enkelt bortkommet sandal, en polarbikini og 2 fuglebøger! Der bliver sunget sange fra Studentergården og en enkelt hollandsk slager: "Annabelle". En anelse omskrevet i dagens anledning til "Annabelle, I think so, we cannot without you". Jeg tror den bliver en ørehænger.

I dag er det så dagen derpå. Aftenhygge med billeder, video, cola og chokolade.

Tak for en dejlig uge, Zackenberg!

Annabelle Serritslev  
cand. kok.